

Stadswandeling

door Hoogeveen



aangeboden door:

Durf te Verbinden.nl

leiderschap volgens Rianne Kuik

Stadswandeling door Hoogeveen

Afstand: 3,8 km.

Duur: maximaal 40 min.

Startpunt: Hoofdstraat 2, 7901 JP Hoogeveen

Durf te Verbinden.nl

leidenschap volgens Rianne Kuik

- 1 Aan het begin van de Hoofdstraat, ter hoogte van het restaurant (Da Luca) houd je links aan en loop je de Hoofdstraat in. Het water hou je aan je rechterzijde.
- 2 Aan dit gedeelte van de Hoofdstraat staan nog een aantal karakteristieke panden uit de vorige eeuw. Op het eerste pand op de hoek en op de nummers 5, 9, 11, 13 en 15 hangen bordjes aan de gevel die meer vertellen over de historie van deze panden.

- 3 Ter hoogte van Theater De Tamboer zie je aan de rechterzijde het kunstwerk "De Tas" van kunstenaar Gert-Jan Mulder welke in 1999 geplaatst is.
- 4 Sla op het kruispunt van "De Lekkernij" en Petstra linksaf de Grote Kerkstraat in. Deze straat is het hart van het uitgaansleven in Hoogeveen.
- 5 Tegenover het casino zie je aan de linkerkant de Remonstrantse Kerk uit 1894. Ga vervolgens rechtsaf (tegenover de ingang van de Tamboerpassage)

Stadswandeling door Hoogeveen

Durf te Verbinden.nl
Leiderschap volgens Rianne Kuik

- 6 Aan de linkerkant passeer je nu de Grote of Hervormde Kerk. De basis voor deze kerk werd al gelegd in het jaar 1651! Vlak naast de kerk zie je aan de linkerkant het beeld van de Trommelslager.



- 7 Vlak na het beeld van de Trommelslager vind je aan je rechterhand een restaurant. Dit restaurant is gevestigd in het voormalige Postkantoor van Hoogeveen.

WEETJE!

In Hoogeveen was tot 2008 een trommelslager aangewezen om op zondagmorgen de mensen aan te sporen naar de kerk te gaan. Dit gebruik stamt uit de 17e eeuw vlak na het ontstaan van Hoogeveen. De trommelslager liep langs diverse routes door het dorp Hoogeveen.

8 Ga ter hoogte van het restaurant en op de T-splitsing linksaf de Van Echtenstraat in. Na ongeveer 50m vind je aan de linkerkant de oude Pastorie (nr 37). Het bordje aan de gevel vertelt je meer over de geschiedenis van dit pand.



9 Vanaf de Pastorie loop je richting de Molen. Steek de weg (Wilheminastraat) over. Aan de linkerkant vind je Korenmolen De Zwaluw (Van Echtenstraat 47).



WEETJE!

Bouwjaar: 1834

Type: Achtkante bovenkruier met stelling

De Zwaluw is een maalvaardige productiemolen met winkel. Is er geen windkracht, dan gaat de electromotor aan om graan te malen. De naam 'De Zwaluw' is trouwens pas gegeven na de restauratie van 1980. Daarvoor had de molen geen echte naam, er bestonden wel officiële namen als 'De Zon' en ook 'Krakeel'. Lang geleden lag de molen aan een vaart: via een stenen boog in de onderbouw konden de schuiten de molen invaren en daar geladen en gelost worden. De vaart is verdwenen, de molen is gebleven.

Stadswandeling door Hoogeveen

Durf te Verbinden.nl
leiderschap volgens Rianne Kuik

- 10 Direct naast de molen zit sinds 1988 lijstenmakerij "Onder de Molen". Lijstenmaker André Frijlink is o.a. wereldberoemd bij bekend Nederland door zijn vakmanschap.



- 11 Vervolg je weg en ga aan het einde van de straat bij de T-splitsing rechtsaf. Vervolgens ga je bij het kruispunt weer rechtsaf, de Bentinckslaan op.
- 12 Bijna aan het einde van de Bentinckslaan zie je aan de rechterkant de Christelijk gereformeerde Centrumkerk. Aan het einde van de Bentinckslaan zie je de Oude Bibliotheek die tegenwoordig dienst doet als kinderopvang.

- 13 Steek nu bij het zebrapad de weg over en loop via het zandpad, met aan je rechterhand de kleine fontein, het parkje in. Je bent nu in Park Dwingeland!



Stadswandeling door Hoogeveen

Durf te Verbinden.nl

leiderschap volgens Rianne Kuik

- 14 Ga op de kruising van de zandpaden linksaf, vervolg je weg en steek het verharde pad over. Loop rechtdoor over het "pleintje" met de ijzeren bankjes en ga daarna bij de T-splitsing rechts. Na 20m ga je rechts, het park weer in.

WEETJE!

Op 14 juni 2007 werd het centrum van Hoogeveen getroffen door een zogenoemde downburst. Een zwarte lucht waaruit het water met bakken naar beneden viel, samen met gigantische windstoten. De downburst liet een grote ravage achter in het centrum. Alle bomen in het park Dwingeland waren ontworteld. Na de downburst is er een volledig nieuw park aangelegd.

- 15 Ga bij de T-splitsing links, de vijver houd je aan de rechterzijde. Via het 2e pad links verlaat je het park, loop rechtdoor en steek de parkeerplaats over. Vervolgens loop je de Vondergang in (rechts naast Pricoh).
- 16 Aan het einde van de Vondergang ga je rechts. Je bent nu in het winkelgebied van Hoogeveen, de Hoofdstraat.

Na ongeveer 50m zie je aan de rechterkant de Protestantse Kerk (Hoofdstraatkerk) uit 1904 met daarvoor de op het kerkplein in 2019 aangelegde waterspeeltuin.



Stadswandeling door Hoogeveen

Durf te Verbinden.nl

leiderschap volgens Rianne Kuik

- 17 Vervolg je weg op de Hoofdstraat. Op de kruising en ter hoogte van Petstra schoen- en sleutelservice ga je links naar de Raadhuisstraat. Je passeert restaurant Il Gusto(re) en loopt nu op het Raadhuis af. Steek de weg over richting het in 1949 geplaatste verzetsmonument.

WEETJE!

Het raadhuis met carillon van Hoogeveen is in 1940 in gebruik genomen. In dit raadhuis bevinden zich onder andere de raadszaal en de trouwzaal welke nog in gebruik zijn. Het gemeenteloket en het grootste aantal van de gemeenteambtenaren zijn werkzaam in het compagnieshuis (aan de rechterzijde). Op de voorgrond is in 2021 een zogenoemd Veteranenperkje met witte anjers gemaakt, als eerbetoon aan de Nederlandse veteranen.



- 18 Vervolg je weg over de stoep en hou het monument aan je rechterhand. Steek de weg over en loop over de stoep langs het gebouw van de lokale omroep Hoogeveen.



Blijf deze stoep volgen en je loopt vanzelf het Burgermeester Tjalmapark in. Dit park werd in 1968 vernoemd naar ereburger en voormalig burgermeester Jetze Tjalma. De naam van het park is vanaf het begin, en ook nu nog, onderwerp van discussie. Momenteel loopt er een onderzoek van het NIOD over de rol van Burgemeester Tjalma in de Tweede Wereldoorlog.

Stadswandeling door Hoogeveen

Durf te Verbinden.nl
leiderschap volgens Rianne Kuik

- 19 Volg het pad en hou het water (met fontein) aan je rechterzijde. Op de T-splitsing ga je links en verlaat het park. (vergeet niet om ook even te kijken naar het beeld van de Turfgravers, als eerbetoon aan het zware werk wat de eerste bewoners van Hoogeveen moesten verzetten). Steek nu de weg over en loop daar het parkje in.



- 20 Volg het pad en sla linksaf en hierna gelijk rechtsaf. Houd de vijver aan je linkerhand en loop vervolgens richting de oranje brievenbus. Je loopt nu op de Bosboomstraat, houdt

het voetpad links aan. Steek het kruispunt over en blijf op de Bosboomstraat. Aan het einde van de straat ga je bij de T-splitsing rechts, de Ferdinand Bolstraat op.

- 21 Loop nu deze straat uit en ga bij de T-splitsing links. Blijf via de stoep de weg volgen, passeer het bordje Blankenslaan-West en steek vervolgens bij het bordje Montgomerystraat de weg over.



Vervolg je weg op de van Nijenhovelaan en ga direct rechts de Oostenrijkselaan in.

Je bent nu in de Oostenrijkse wijk!



WEETJE!

In Nederland zijn vlak na de Tweede Wereldoorlog (1948) in het kader van de wederopbouw 800 zogenaamde Oostenrijkse woningen gebouwd. De geprefabriceerde woningen werden in onderdelen vanuit Oostenrijk aan Nederland geleverd en door lokale aannemers opgebouwd. De aanvoer vond plaats via het spoor: per woning waren er twee goederenwagons nodig voor het vervoer.



In Hoogeveen staan 12 van deze woningen die aangemerkt zijn als provinciaal monument.

22

Aan het einde van de Oostenrijkselaan ga je linksaf. Je passeert aan de linkerkant de RK kerk. Bij de kruising ben je aan het einde van de wandelroute gekomen.

Durf te Verbinden.nl

leiderschap volgens Rianne Kuik

Brinkstraat 30

7901 LA Hoogeveen

Postbus 13

7900 AA Hoogeveen

www.durfteverbinden.nl



Durf te Verbinden.nl

leiderschap volgens Rianne Kuik

rianne@durfteverbinden.nl www.durfteverbinden.nl